

Slotgebed

God, Gij hebt ons Jezus gegeven
als de Goede Herder die zorgt voor schapen
uit vele schaapskooien.

Open onze geest zodat we kunnen zien
hoe we voor elkaar kunnen zorgen en zo
onze wereld leefbaar en menswaardig maken.
Open onze geest ook voor mensen
die zich thuis voelen in andere schaapskooien
dan de onze.

Wij danken U, God, voor de goede herders
op onze weg. Help ons om zelf ook zulke goede
herders te zijn. Amen.

Slotlied



*Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.
Mens voor de mensen zijn ...*

*Gods woorden spreken, aanstekelijk, echt,
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt
Mens voor de mensen zijn ...*

Mededelingen

Zending en Zegen

**Heimolenherdenking Pinkstermaandag
Bedevaart Onze Lieve Vrouw van den IJzer:
Maandag 20 mei 11u - Kapel Heimolenhoek.**

Bij het uitbreken van de Grote Oorlog zwoeren
17 jongens van de wijk Heimolen een plechtige belofte:
bij hun behouden terugkeer van de oorlog zouden ze
thuis een kapel bouwen uit dankbaarheid voor Maria.

We herdenken hun belofte elk jaar
op Pinkstermaandag, en dit al meer dan 100 jaar!
Graag nodigen we u uit op maandag 20 mei,
om 11.00 uur aan de kapel te Heimolenhoek 4, voor
een korte gebedsviering en herdenking.

Achteraf is er gelegenheid tot bijpraten
met een hapje en drankje.

We hopen veel buurtbewoners, nabestaanden van de
17 soldaten en sympathisanten
te mogen verwelkomen! Het Heimolencomité

**Gebedsviering
4de paaszondag
21 april 2024**



**Herder zijn
voor mensen**



Lied



*Uw zaal'ge zegen rust op mij
en volgt mij overal.*

*In 't huis des Heren woon ik blij
waar 'k eeuwig zingen zal.*

Wij gedenken

Welkom

Gebed om nabijheid

Goede God,
in uw Zoon Jezus Christus
toont Gij U aan de mensen als een Herder
die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Gij zijt een nabije God, en wij vragen U
wees dan ook in dit uur bij ons aanwezig.
Laten wij het even stil maken
en kijken in ons eigen hart, in het eigen leven.

Voor al die keren dat wij mensen in nood zagen
en geen helpende hand uitstaken,
dat we eigenbelang kozen boven naastenliefde.



Draag mij, God, in barm - har - tig - heid.

Til mij op uit al mijn klein - heid.

Koes - ter mij in barm - har - tig - heid:

Va - der, moe - der, God met ons.

Voor al die keren dat wij moedwillig afdwaalden,
dat we eigen wegen gingen
zonder rekening te houden met anderen
en alleen dachten aan ons eigen ik:
draag mij God in barmhartigheid ...

Voor al die keren dat wij niet geloofden
dat Gij God, onvoorwaardelijk
onze goede Herder wilt zijn:
draag mij God in barmhartigheid ...

Goede God,
als een Herder zorgt Gij voor ons,
wil dan ook nu weer in uw eindeloze erbarming
al wat klein en gebroken is van ons weg nemen
opdat wij opnieuw vrij leven,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen.
Amen.

Eer aan God

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,

scheppende kracht, bron van liefde.

**Wij loven U, Jezus Christus, zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.**

**Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.**

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel
die ons wacht, Jezus Christus,
die zich als Brood voor de wereld
heeft geschonken.

Wij bidden,

open ons hart voor de vragende

aanwezigheid van mensen,

open onze ogen

opdat wij het zoeken van mensen zien,

open onze oren opdat wij

het diepste verhaal van mensen horen.

Geef dat wij ons bewust worden

dat breken en delen het geheim is

van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht
en verlamming en bouwen wij mee
aan een wereld waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven
gaan.

Onze Vader

Vredewens

Communie

Wondere ruimte

'God neemt foto's' – zei hij,
Hij maakt er honderden en 's nachts
ontwikkelt Hij ze:

iemand poetst de schoenen,
iemand geeft drinken door,
iemand deelt een appel,
iemand bidt met een lieve dode,
iemand zet de tafel,
iemand leert anderen praten
iemand geeft hoop,
iemand waakt bij een ander,

...

's morgens zijn de foto's klaar
elke foto is een verhaal
en op elke foto een herder...
God glimlacht,
de zon komt om zijn mond.



Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen
zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

**Wij geloven dat zijn keuze voor mensen
totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid
mogelijk te maken.**

Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

**Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.**

Offerande

Dank je wel voor je gift

Bidden bij brood van leven

God, hoe wonderlijk zijn de wegen
die Gij met ons gaat.

Gij roept ons bij onze naam
om medemens te zijn,
om schouder aan schouder
de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

**Wij danken U voor allen die ons woorden
van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven
in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien
tot nieuwe levenskracht.**

Wij danken U voor al het goede en het geluk
dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten
aanspreekt

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde

**voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die als herders zijn,
voor mensen die luisteren naar
het woord van God en het onderhouden.**

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde en liefde

onder alle mensen:

**liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die niemand uitsluit,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.**

Gebed

Goede Herder,

Gij kent ons ten diepte,

Gij bemoedigt ons om uw weg te volgen

Gij vormt ons, in de Geest van Jezus,

tot herders en hoeders voor elkaar.

Gij vormt ons tot een gemeenschap

die zich leerling noemt van Jezus.

Liefdevolle Herder en Hoeder van mensen

help ons in te gaan op uw uitnodiging

om van ons leven iets zinvols te maken. Amen.

Eerste lezing

Herderen - de bestemming van een christen

De bestemming van een christen ligt samengevat
in die ene zin: 'Ik ben de goede herder'.

Dit woord mag je zeggen en doen.

Herder zijn is houden van allen

die ons zijn toevertrouwd,

en dag in dag uit je leven voor hen geven.

Tot Kerk van herders zijn wij geroepen.

Schaap zijn is onze bestemming niet,
want schapen hoeven niets te doen,
alleen te wachten tot een ander
voor hen zal zorgen.

Ze hoeven niet te denken,

alleen maar over te nemen

wat een ander hen heeft voorgedacht.

Tot schapenkerk zijn we niet geroepen.



Huurling zijn, is onze bestemming niet.
Want huurlingen willen wel iets voor een ander
doen, zolang het niet te lastig wordt,
en zolang je je belang niet schaadt
of je leven niet hoeft te veranderen.
Tot huurlingenkerk zijn wij niet geroepen.

Kerk van herders horen wij te zijn,
vanuit die Ene die onze Herder is,
die ons zendt om zijn herderswerk
voort te zetten



en om onvermoeibaar de zorg om mensen
in beide handen te nemen.
Laat ons dus herderen.

Uit: "In zijn Naam" van Carlos Desoete

Orgel

Een moment voor de kinderen

Evangelie Johannes 10,11-18

Homilie

Voorbeden

In het licht van Pasen bidden wij om Gods zegen
voor alle herders en hoeders aan wie het welzijn
van medemensen is toevertrouwd.

Voor hen die een verzorgend beroep hebben,
die het beste wat in hen is in dienst stellen
van zieken en bejaarden
en allen die hulp behoeven:
dat zij zich niet tot sleur laten verleiden,
geboeid blijven door hen die aan hun zorgen
zijn toevertrouwd en niet worden overvraagd.
Laten wij bidden:



= het is goed te vertrouwen op de Heer

Voor de goede buur, de verre vriend,
al die onbetaalbare medemensen,
die altijd klaar staan om een ander
van dienst te zijn:

dat zij vreugde blijven vinden in wat zij
voor anderen doen.

Laten wij bidden: ***Bonum est confidere ...***

Voor alle vrijwilligers die in kerk en
maatschappij er een ideaal op na houden
en daarvoor hun beste krachten geven:
dat zij zich optrekken aan elkaar,
voldoening vinden in hun werk
en niet ontmoedigd worden.

Laten wij bidden: ***Bonum est confidere ...***

Voor de lieve moeders en vaders
die zich belangeloos inzetten als goede herders
voor hun gezin en hun familie.

En voor de jonge mensen die vorige week
werden gevormd:

dat zij op hun levensweg lieve mensen
ontmoeten die vreugde en warmte uitstralen
zodat ze als enthousiaste en blij christenen
door het leven gaan.

Laten wij bidden: ***Bonum est confidere ...***

Voor onze lieve doden aan wie we
vandaag speciaal denken (...).

Laten wij bidden: ***Bonum est confidere ...***

Geloofsbelijdenis

Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen,
ons geloof belijden in Jezus Messias.

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn Woorden en daden,
in zijn trouw aan God en aan de mensen.

**Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons, gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als Tochtgenoot
in goede en kwade dagen.**

Wij geloven in zijn evangelie
van gemeenschap-zijn,
in zijn spreken over Gods Verbond met ons.

**Wij hebben vertrouwen in zijn idealen
van liefde en van gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid
voor alle mensen op aarde.**